

'Mijn lied over verdriet
en heimwee
is thuis
bij de zon in Zeeland
en mijn koude voeten'





Station

Hier kom ik thuis
staan ze in de rij
Met taartjes en vlaggen
mensen zwaaien uit
de ramen

Ondertussen reist de rest
worden koffers meegeslingerd
Treinen een voor een
geparkeerd en door gestroomd

Ben ik vandaag weer hier
met confetti en bier
Wafels en wijn
A, thuis. Wat fijn!

Milotte Hamer

Thuis

gelegen in het lieflijke
Ardense landschap
ligt mijn mooiste plek

een huis zo fijn
waar ik kan landen

in de warmte
van het haardvuur
naar buiten kijkend

de openheid
van de heuvels en dalen

het zonlicht speelt
door de kieren
van de dag.

Frans Hamer

